

Het is nog heel vroeg als de moeder van Thijn de deur open doet. Gerrie en Wim van Doe Een Wens staan ervoor met een grote mand met lekkere broodjes. In de keuken zijn Thijn, zus Laurie, broer Jaron en papa. Nou snapt Thijn waarom hij nog geen ontbijt van mama had gekregen! Alles wordt op tafel uitgestald en iedereen pakt wat hij lekker vindt. Thijn pakt natuurlijk meteen zijn favoriete rolletje met slagroom en chocola... En de mensen van Doe Een Wens hebben ook een cadeautje meegenomen voor hem en ook voor Lauri en Jaron. Thijn schudt met het pakje, het rammelt... Het is een kluis! Ja, dat wilde hij graag hebben, vooral om er zijn geheimen in te stoppen. Even kijken wat er rammelt. Ha, het zijn een paar echte muntjes. En er zit ook al een geheim briefje in, dat alleen Thijn zelf mag lezen, Wim fluistert in z'n oor wat erop staat, iedereen is natuurlijk nieuwsgierig, maar Thijn zegt 't niet. Hij bewaakt zorgvuldig dat niemand de code ziet...



Iedereen is klaar met eten, de kinderen hebben inmiddels begrepen dat ze vanmorgen alledrie niet naar school hoeven. Dan komt er een auto met een aanhanger de oprit opgedraaid, Thijn ziet 't al, er staat een luchtballon op de aanhanger getekend! Joepie!!! Zijn Wens komt uit! Maar hij moet nog binnen blijven, alleen papa en Wim gaan naar buiten en sturen de auto het weiland in. Hey, daar komen nog meer auto's aan, ziet Thijn. Een heleboel zelfs. En wie komen eruit? Opa, oma, andere oma, Ryan, de hele familie en ook allemaal klasgenootjes komen eraan, wel 80 mensen totaal! En de juffen en zelfs juf Agnes, de directeur. En de burens, tjongejonge, 't lijkt wel of de hele wereld het weet



Daar komt zelfs iemand met een mooie quad aan, hij stopt precies voor de deur. Dan mag Thijn eindelijk naar buiten van Gerrie, want hij mag zelf op de quad het weiland in rijden! Samen met papa dan, wow! Voorzichtig stuurt hij door het weiland naar de plek waar ze al druk bezig zijn om de ballon uit te vouwen. Jongens, wat een drukte op de vroege morgen! En gelukkig is het prachtig weer, anders kan een luchtballon immers niet vliegen, eh, varen.

Het is een mooi gezicht hoe die grote luchtballon langzaam groter wordt doordat ze er met grote branders en ventilators warme lucht inblazen. Een eindje verderop staan een paar mensen allemaal kleine ballonnen vol te blazen met helium, die kunnen daardoor ook omhoog. Alle klasgenootjes hebben onder



leiding van juf Truus en juf Jannemiek een wens op een kaartje met de naam en adres van Thijn erop gemaakt en die worden aan die ballonnen geknoopt. Alle andere mensen krijgen ook een kaartje en een pen van Doe Een Wens, zodat ze ook een ballon voor Thijn kunnen oplaten. Thijn vindt 't maar wat gaaf dat hij het middelpunt is en omdat het in de luchtballon soms knap heet kan worden, krijgt hij een pet cadeau, een pet van Ernst en Bobbie! Stoer om mee rond te lopen zo. En hij mag ook nog in de microfoon zingen voor iedereen uit omdat juf Agnes vandaag jarig is! En ja hoor, juf Agnes krijgt naast een bosje bloemen natuurlijk ook nog een kus van 'm.



Dan komt de ballon rechtop te staan. Hij zit nog met een touw vast aan de auto en dan mogen Thijn, papa, mama, Laurie en Jaron erin. Gerrie gaat ook mee, zij gaat foto's en film maken. En een piloot natuurlijk. Het touw gaat los en een aantal mannen moet de ballon nog vasthouden. Dan gaat-ie de lucht in! En ook alle kleine ballonnetjes gaan de lucht in, wow, dat is een vet gezicht. Ze drijven dezelfde kant op, die gaan als kleine bewakertjes mee met de grote ballon! Thijn kijkt op z'n bierkratje z'n ogen uit, wat lijkt het huis anders zo van boven!



En hij is extra blij omdat hij ziet dat papa en mama het ook hartstikke mooi vinden. Ze varen langs de stal heen in westelijke richting, daar ligt Raalte al, dat is eigenlijk best dichtbij! Achter ons zien we nog net de uitzwaaiers en daarachter de grote bossen de Palthetoren liggen.

We varen zelfs nog over de IJssel! Een mooi gezicht, die rivier. En koeien, die rennen met de ballon mee.



Kijk, daar rennen een paar reeën! Tjongejonge, wat een mooi gezicht. Dan zegt de piloot dat hij een plekje gaat zoeken om te landen. Dat lijkt ons nog een ingewikkeld klusje. Het mag natuurlijk niet te hard gaan. Maar de piloot heeft 't al zo vaak gedaan. Hij zegt dat iedereen zich goed vast moet houden en dan laat hij steeds meer lucht uit de ballon lopen door aan een touw te trekken. We zakken nu aardig snel naar dat weiland toe en hupsakee, met een paar stuitertjes staan we aan de grond. Thijn vindt het stuiten helemaal leuk. De ballon staat nog rechtop. Eerst moet de piloot toestemming vragen aan de eigenaar van de grond. Door 'm een beetje te laten stijgen, kunnen ze 'm dicht naar de rand van het weiland trekken.

Daar komen Ryan en een hoop andere ooms, tantes, neefjes en nichtjes ook al aan! Ze zijn achter ons aan gereden met wel vijf auto's! Thijn kan meteen vertellen hoe gaaf 't was daarboven. Ondertussen wijst hij opa er nog even op dat die vrolijk met z'n schoen in de koeienvlaai staat... Als de ballon is ingepakt, moet iedereen die mee in de ballon was in een kringetje gaan staan en wordt die met een beetje vuur en champagne gedoopt tot graaf of gravin van Marle, want daar zijn we geland. Hoewel de vriendelijke piloot Egbert nog wel speciaal kinderchampagne heeft gekocht, trekt Thijn een vies gezicht, dit drankje gunt hij wel aan de oma's. Maar spannend vindt hij het wel allemaal.



Met de auto's gaan we weer naar huis. Thijn is nog helemaal onder de indruk. Als we bij huis aankomen,



zien we daar allemaal slingers aan en in het huis! Dat heeft die superaardigebuurvrouw Ida geregeld. Ze blijven nog het hele weekend hangen, want... Wim vertelt dat we maandag weer verder gaan met de wensen van Thijn vervullen! En omdat Laurie zondag jarig is, zijn de slingers extra op hun plek! Thijn krijgt nog een cadeautje als afscheid, het is een T-shirt van Ernst & Bobbie, gaaf. Hij gaat 'm maandag naar school aandoen!

Maandag zijn Thijn, Laurie en Jaron gewoon weer op school. Voor Thijn is 't alweer een tijd geleden dat hij naar school kon en 't is vandaag extra fijn omdat de school 40 jaar bestaat en vandaag begint met feest. Er

zijn voorstellingen en er wordt getraceerd door school. Maar als de voorstelling bijna is afgelopen zegt juf Agnes dat iedereen haar naar buiten moet volgen... Buiten zegt ze dat het een extra bijzondere dag is voor een paar heel belangrijke schoolkinderen... En dan komt er ineens een hele grote witte auto tevoorschijn! Een echt limousine. En er staat een naam op de deur... Thijn! Thijn, Laurie en Jaron begint 't al te dagen... Ze hadden immers nog iets tegoed van Doe Een Wens!

De met zonnebril en hoed als beveiligers verklede Gerrie en Wim halen Thijn, Laurie en Jaron in de auto, de chauffeur in een keurig pak heeft de deur al open gedaan en natuurlijk kijken alle kinderen en juffen hun ogen uit.

Maar papa en mama zijn er nog niet, die gaan we met deze auto ophalen! Die zullen nog 'ns opkijken! De auto rijdt toeterend weg, op weg naar huis. In de auto krijgen Thijn, Jaron en Laurie het cadeautje voor papa en mama te zien. Dat stond al op het geheime briefje in de kluis! Het is een foto van papa en mama van afgelopen vrijdag en het is een bedankje voor alles wat papa en mama hebben gedaan, Thijn zei vrijdag dat hij dat fijn vond om te geven. De andere kinderen vinden het ook een goed idee!

Als we thuis aankomen en chauffeur Ruud toetert, komen papa en mama al lachend naar buiten... Ze zijn natuurlijk weer blij als de chauffeur de deur



van de auto opendoet en de kinderen daar uit komen. Thijn zegt dat papa en mama naast elkaar moeten gaan staan, de handen op moeten houden en de ogen dicht. Dan legt hij het cadeautje op hun handen en papa en mama zijn er helemaal blij mee.



Thijn haalt het geheime briefje nog even uit de kluis om dat aan pa en ma te laten zien.. We maken nog een paar mooie foto's met de limo voor het huis, dat natuurlijk nog steeds mooi versierd is. Ook de hond Sita komt erbij op de foto!



Dan gaan we met z'n allen op pad met de limo. Een belevenis op zich, iedereen kijkt ons na, maar ze kunnen ons niet zien, want de ramen zijn geblindeerd. Dan zien we de grote M al staan... we gaan even wat eten bij de MacDonaldis, die ook het Ronald McDonaldhuis sponsort waar papa en mama geslapen hebben. En behalve een lekker hapje mogen we ook nog even een echt kijkje in de keuken nemen! Thijn blijkt een groot ijscotapper en hij krijgt van mevrouw Marleen aangeboden dat hij MacDonaldis kan komen werken...





Verder gaat het weer in de limo. Na een klein stukje stopt hij alweer, voor een groot gebouw. Een meneer staat al op ons te wachten en vraagt of het goed gaat met Thijn, hey, hij weet mijn naam! We gaan naar binnen, het is een schouwburg, wat nu? Dan blijkt het al, er komt een voorstelling van Ernst en Bobbie! Daar kijken ze elke ochtend naar in huize Blom, ook papa en mama blijken alle liedjes goed te kennen. Heel apart om ze 'ns een keer in 't echt te

zien. 't Is echt anderhalf uur lachen met die twee. Gekke grappen, leuke liedjes, Thijn en de hele familie zingen ze mee. In het tweede deel komt Bobbie de zaal in om een koningin, een prinses en een prins uit het publiek te halen en wat denk je wie ze als prins uitzoeken?? Ja hoor. Thijn gaat niet-bang mee met Bobbie en treedt op voor de hele zaal van 700 mensen. Als de show is afgelopen komt die eerste meneer naar ons toe. Hij zegt tegen Thijn dat Ernst en Bobbie graag even met hem willen praten... Wow, dat is spannend. Gelukkig gaat de rest ook mee naar de kleedkamer en daar zijn ze dan helemaal in 't echt. Ze vragen aan Thijn of hij een handtekening wil, natuurlijk. Ze schrijven hun naam op zijn pet! En bij Jaron en Laurie op de handen. En bij mama op het voorhoofd en bij papa op de neus! Gelukkig maken we gauw een foto, want later vegen papa en mama het er weer af, misschien schamen ze zich ervoor of zo?? Thijn vraagt hoe oud Ernst en Bobbie zijn. "85" zeggen ze allebei, maar dat geloven we niet. Laurie vraagt nog wat Bobbie onder de pet heeft, maar dat wil hij niet zeggen, alleen als hij zich helemaal uitkleedt, zegt-ie.



Als het gesprek is afgelopen gaan we weer naar buiten, waar onze chauffeur alweer met de limousine wacht. Hij brengt ons weer verder, na een kwartiertje stopt hij bij het vliegveld Teuge. Daar staan alweer mensen op ons te wachten. Een aardige meneer heet ons van harte welkom en vraagt of Thijn en de rest van de familie misschien nóg een keer de lucht in willen, maar dan ook tegen de wind in...! Joepie, kandidaat-piloot Thijn ziet het helemaal zitten en Jaron is ook helemaal blij, laatst bij die helicoptervlucht was hij nog zo teleurgesteld dat hij niet mee kon... Maar nu gaan we met twee vliegtuigen! Eerst krijgen we nog uitleg van de piloten hoe zo'n vliegtuig eigenlijk werkt. Wel spannend hoor! Thijn mag natuurlijk voorin. Eerst rijden we naar het begin van de baan en dan, als er niemand aan

komt, gaat de piloot de baan op en geeft gas! Steeds harder gaat het en dan opeens gaan we achterover! Oei... alleen maar blauwe lucht zien we nu. Gauw opzij kijken, daar zien we de gebouwen en de koeien steeds kleiner worden! De piloot legt onderweg van alles uit. Daar is Deventer, waar we vanmiddag zijn geweest. En even later zijn we al bij Haarle! Kijk, daar is ons huis! De piloten draaien er rondjes omheen, zodat we het goed kunnen zien en foto's kunnen maken. Echt gaaf, meer lawaai dan in die



ballon vrijdag, maar nu kunnen we wel vliegen waar we naar toe willen. Thijn mag ook zelf sturen! Met één hand, jongens, dat is een lekker gevoel! Via Raalte en Zwolle vliegen we weer terug. Mama, Laurie en Jaron komen met een tweede vliegtuig later terug. “Zo, jullie zijn sloom”, lacht Thijn. “Nee, wij hebben meer gezien”, weet Jaron...



We bedanken we piloten voor de vlucht en gaan nu naar het restaurant op het vliegveld, lekker iets drinken en een heerlijk hapje eten, tomatensoep met broodjes, Thijn smeert ze voor iedereen. Daarna frietjes, schnitzel, groente, Thijn eet als lang tevoren. Ondertussen vertelt hij moppen en imiteert de koningin... En van eigenaar Joyce krijgt hij ook nog twee cadeaus! Een modelvliegtuig en een dvd over stuntvliegers, zo leuk!!

Als het eten op is, komt er een meneer in een pak binnen. Hij is Bennie, onze nieuwe chauffeur, die met de limo is toen we hier aankwamen weer naar huis gegaan. Deze meneer heeft een heel andere auto, het is een Engelse taxi! Het stuur zit nota bene aan de verkeerde kant! Niet zo groot als de limo, maar wel heel grappig. Hij brengt ons weer naar huis, het is inmiddels al donker geworden.



Als we thuis aankomen zijn, maakt mama nog een kopje koffie en krijgen alle kinderen een cadeautje van Bennie, de jongens een vette modelvrachtwagen en Laurie zelfmaaksieraden, wat leuk! En Gerrie en Wim hebben ook nog een cadeau voordat ze afscheid nemen.. Laurie en Jaron krijgen een meiden- en een voetbalboek



en voor Thijn is er nog een groot pakket. Het is een oefendrumstel dat zo compact is dat het gemakkelijk mee kan in de koffer naar Amerika straks. Dan kan hij lekker daar muziek maken! Thijn slaat er meteen op los, hij heeft al meteen door hoe de knoppen werken. Dat gaat helemaal goed komen met deze muzikant, die na vandaag moet kiezen wat-ie nu wil gaan worden: medewerker van MacDonalds, toneelspeler, piloot, cabaretier of drummer...

De hele familie vond het een fijn weekend en wij van Doe Een Wens ook en dat hebben we te danken aan al die mensen die hebben meegewerkt en die we met de toezending van dit verslag nogmaals SUPERDESUPER willen bedanken!!!